



Altijd in de liefde blijven

"Als jullie in Mij blijven, zullen jullie veel vrucht dragen."
vgl. Johannes 15, 5-9



Het is Witte Donderdag en Jezus daalt met zijn leerlingen af naar de Hof van Olijven.



Hij loopt de treden van een stenen pad af. Jezus vraagt God het geschenk van de eenheid voor zijn leerlingen en voor ons allemaal (Cfr. Joh. 17,21).



We zijn allemaal kinderen van God, dus broer en zus van elkaar. Maar helaas is er nog steeds verdeeldheid en ruzie. Toch blijven we met vertrouwen aan God het geschenk van de eenheid vragen.



In ons land zijn de voorbereidingen voor de nationale verkiezingen. Hiervoor maken de mensen soms ruzie en worden ze boos.



We hebben gedacht om samen te bidden voor een vredige verkiezing. Dit hebben we een week lang, elke avond om 6 uur gedaan.



Toen we thuis baden voelden we een grote liefde in ons hart. We ervaren ook de vreugde dat we ons volk geholpen hadden. (Paulette- Africa)