



# Vergeven

“Wees dan barmhartig, zoals uw Vader barmhartig is” (Lc 6,36)



Veel mensen kwamen samen om naar Jezus te luisteren en om genezen te worden.



Jezus hielp hen en vertelde dat ze anderen moeten vergeven zoals onze vader in de hemel ons vergeeft.



Hij voegt eraan toe dat als we dit niet doen we zullen zijn als een blinde die een andere blinde geleidt. Zullen ze niet beiden in een kuil vallen? (Cf. Lc 6,36-39)



Ervaring van Paolo uit Vietnam: Paolo leent zijn gum aan Hung, die hem in twee stukken gebroken teruggeeft.



Hung zegt dat het hem spijt, maar Paolo is verdrietig. Dan besluit Paolo dat hij Hung toch kan vergeven.



De volgende dag geeft Paolo een stuk gum aan een ander jongetje dat zijn gum had verloren.