

De gouden regel

« Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen.
Dat is het hart van de Wet en de de Prefoeten. » (Mt 7,12).



Veel mensen volgen Jezus en zijn leerlingen,
maar hoe kunnen ze tot iedereen spreken?



Ze klimmen op de top van een heuvel, wat een
goed idee. Nu kan iedereen de toespraak van
Jezus horen.



Jezus sluit af met de gouden regel die zegt: doe
aan de anderen wat je zou willen dat de anderen
voor jou doen.



Op school hebben we spelletjes gedaan met
verschillende klassen. We moesten met ballen
de kegels omver gooien.



Ik zag een kleine jongen die geen bal te pakken
kreeg om ook een keer te kunnen gooien.



Toen ik weer een bal te pakken had, heb ik die
aan hem gegeven. Hij was blij te kunnen gooien.
Misschien hadden we een punt minder, maar in
mijn hart was er een punt meer. (Gianni Italië)