



“Ik geloof het!”

“Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven (Joh. 20,29).”



By Bob Milan © PAFOM

Jezus is Verrezen zoals hij had beloofd! Hij verschijnt aan de vrouwen en aan de leerlingen.



By Bob Milan © PAFOM

Thomas, een van de twaalf, is echter niet aanwezig. Hij zegt dat hij Jezus wil zien en aanraken om te kunnen geloven.



By Bob Milan © PAFOM

Op een dag als de leerlingen samen zijn, verschijnt Jezus opnieuw en Thomas begrijpt dat hij echt Verrezen is, dat Hij leeft.



By Bob Milan © PAFOM

De mama van Isabel uit Bolivia is heel bezorgd: ze is haar baan kwijt en is bang dat ze niet genoeg geld zullen hebben om van te leven!



By Bob Milan © PAFOM

Isabel komt elke week samen met haar vriendinnen. En elke keer vragen ze om hulp aan Jezus. Ze zijn er zeker van dat Hij naar hen zal luisteren.



By Bob Milan © PAFOM

En zo gebeurt het! Isabel zegt tegen haar mama: “Weet je waarom je werk hebt gevonden? Omdat we het aan Jezus hebben gevraagd!”