



Luister en doe!

"Niet iedereen die 'Heer, Heer' tegen Mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader." (Mt 7, 21)



Nadat Jezus alle zaligsprekingen heeft verkondigd herinnert hij aan alle mensen die naar hem luisteren, dat God van ze houdt en altijd bij iedereen is.



Jezus wijst ons een goede manier om aan Gods grote liefde te beantwoorden.: de wil van God doen, dat wil zeggen: iedereen liefhebben.



Wie luistert naar wat Jezus ons leert en dit doet, is als iemand die zijn huis op een rots bouwt. Hij zal elke storm weerstaan en zal nooit worden vernietigd



Ervaring van een groep vrienden uit Heidelberg (Duitsland):
We hebben besloten om één keer per maand een uur geluk te schenken aan wie bedroefd, alleen of ziek is,.



We hebben een groep bejaarden bezocht en hen in rolstoelen meegenomen naar een park in de buurt.



Een andere keer zijn we naar een kinderziekenhuis gegaan en hebben met de kinderen gespeeld. Ze waren superblij en wij nog blijer!