



"We zijn superwinnaars!"

"Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus?" (Romeinen 8,35).



Na vele reizen komt Paulus naar Rome: hij heeft veel moeilijkheden gehad, heeft honger geleden, is gewond geraakt, en hij liep weg van degenen die hem wilden doden.



Hij is aan het einde van zijn leven, maar hij getuigt dat God hem nooit alleen heeft gelaten.



Hij schrijft aan de christenen van Rome: als we vertrouwen hebben in de Liefde van God zijn we "meer dan winnaars", altijd.



Edward is pas naar Rome verhuisd. Op een dag komt zijn oma hem bezoeken. Met de hele familie gaan ze naar het Colosseum. Edward vraagt zijn vader: Wat is daarbinnen gebeurd? Papa vertelt:



Vele mensen wilden net als Jezus leven en dat werden er steeds meer. De oude Romeinen waren daar niet blij mee. Daarom gooiden zij hen, in de arena van het Colosseum, voor de leeuwen. Edward luistert in stilte.



Weer thuis zegt Edward tegen zijn vader en moeder: Ik zou ook de moed willen hebben om net als de eerste christenen altijd trouw te blijven aan Jezus!