



Een dienaar van allen zijn



“Wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal willen zijn en ieders dienaar”
(Mc 9,35)



Terwijl ze naar Kafarnaüm reizen, hebben de leerlingen een felle discussie met elkaar en Jezus merkt dit op.

Als ze aankomen, vraagt Jezus hen: "Waar hadden jullie het toch over?" Ze schaamden zich en waren stil, want onderweg hadden ze namelijk gediscussieerd over wie van hen de belangrijkste was.

Dan laat Jezus hen zitten en zegt tegen hen: "Als iemand de eerste wil zijn, laat hij dan de dienaar van allen zijn".



Paul uit Noorwegen:
In de klas wordt Robert geplaagd omdat hij de taal niet goed spreekt. Op een dag begint hij te huilen.

Paul, die een vriend voor Robert wil zijn, vraagt hem waarom hij huilt. Robert antwoordt dat hij zijn handdoek vergeten is die hij nodig heeft om zich af te drogen na het douchen bij de gymles.

Dan loopt Paul naar de juf om het probleem uit te leggen, waarna zij Robert een schone handdoek geeft.