



Laten we troosten wie treurt

"Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden." (Matteüs 5:4)

Een voorbeeld van de leerlingen van Emmaus (cf. Lc 24,13-32)



Jezus is net aan het kruis gestorven. Twee leerlingen verlaten diep bedroefd Jeruzalem. Op straat komen ze een vreemdeling tegen die met hen meeloopt.



De vreemdeling troost hen en legt hen uit dat Jezus heeft gewonnen. Hij is verrezen zoals God het had beloofd. De leerlingen voelen hun hart lichter worden en nodigen hem uit met hen mee te gaan.



Aan tafel zegent hij het brood en deelt het met hen. Dan ontdekken ze dat die man Jezus is. Hij is Verrezen! Dan verdwijnt Hij, maar laat hun hart vol vreugde.



Roberto uit Italië krijgt een overhoring Frans. Helaas scoort hij een onvoldoende.



Terwijl hij de school uit loopt is hij erg bedroefd, maar dan komt Paolo hem tegemoet, een klasgenoot die hij niet goed kent.



Paolo troost Roberto,. In zijn hart voelt hij weer de hoop: de volgende keer zal het beter gaan.