



Houd nooit op met liefhebben.



focolare

“God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem”
(1Joh 4:16).



De eerste christenen hielden van elkaar en hielpen wie hulp nodig had.



Ze deelden hun goederen met wie arm was.



Met deze liefde bleef God in hun hart en in hun midden.



In het dorp van Elisabeth in Afrika is er oorlog. Enige tijd geleden had zij wat geld gekregen. Op een avond ziet Elisabeth haar moeder huilen omdat ze geen eten meer heeft om het avondeten te bereiden.



Elisabeth haast zich om haar kleingeld te halen en geeft het aan haar moeder.



Samen kopen zij groenten op de markt om er thuis een grote pan groentesoep van te koken.