

Laten we met vreugde geven

"Geef, dan zal je gegeven worden: een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld." (Lc. 6:38).



Veel mensen uit allerlei steden uit verschillende landen zijn gekomen om naar Jezus te luisteren.



Jezus nodigt iedereen uit om te geven: materiële zaken, maar ook vergeving en gastvrijheid.



Daarna voegt hij eraan toe dat de Vader ons, in het Paradijs en soms al op aarde, zal beantwoorden met een overvloedige beloning voor wat we zullen geven.



Op een dag is er een nieuw meisje bij ons op school gekomen. Niemand wilde met haar spelen omdat zij mijn arm was.



Ik dacht "Jezus leeft in iedereen, ook in haar en ik wil iedereen liefhebben". Ik heb haar gegroet en haar mijn potloden gegeven.



De volgende dag was het mijn verjaardag. Als cadeau kreeg ik potloden, zelfs kleurpotloden!