

# Vertrouw op Mij!

“De Heer is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen?” (Ps 27:1)



By Bob Milan © PAFOM



By Bob Milan © PAFOM



By Bob Milan © PAFOM

Het Joodse volk heeft veel tegenslagen meegemaakt, zoals toen ze in een vreemd land moesten leven, ver van hun vaderland.

Tijdens die verdrietige en moeilijke jaren heeft het volk ervaren dat God hen nooit alleen heeft gelaten.

Hij heeft hen steeds geleid, beschermd en bevrijd. Laten ook wij vertrouwen op God, Zijn liefde voor ons is als een zon die nooit ondergaat.



By Bob Milan © PAFOM



By Bob Milan © PAFOM



By Bob Milan © PAFOM

**Ervaring van Bernard:**  
 “Een klasgenoot van mij is ziek geworden en heeft een besmettelijke ziekte. Daarom moesten alle kinderen van de klas naar de huisarts om een prik te halen.

Veel kinderen waren boos op die klasgenoot omdat die prik pijn deed. Ik moest aan Jezus denken. Hij was niet boos geworden op de mensen die hem aan het kruis hadden geslagen en hadden laten lijden.

Ook ik ben niet boos geworden op mijn klasgenoot. Ik ben de prik gaan halen en was niet bang voor de pijn.”