



# Een broer, zus en moeder van Jezus zijn.

“Ieder die de wil van mijn Vader in de hemel doet, is mijn broer en zuster en moeder” (Mt 12,50).



Jezus' moeder en enkelen van haar familie zoeken hem omdat ze graag met hem willen praten.



De apostelen zeggen tegen Jezus: zie, buiten zijn je moeder, je broeders en zusters die je willen spreken.



Jezus wijst naar de leerlingen en antwoordt: wie de wil van mijn Vader in de hemel doet, die is voor mij broeder, zuster en moeder.



Paola is op bezoek bij haar vriendin Noemi. Ze gaan zich verkleeden als prins en prinses. Paola zegt: Ik ben de prinses!



Noemi zou veel liever de prinses zijn, maar uit liefde voor Paola gaat zij ermee akkoord om de prins te zijn.



Ze hebben samen vele plezier in hun spel. Als het tijd is om te vertrekken, bedankt Paola Noemi voor haar daad van liefde.

Noemi uit Italië