

Iedereen die we ontmoeten opnemen

"De plaatselijke bevolking gedroeg zich buitengewoon vriendelijk"(Hand. 28,2)



Paulus wordt gevangengenomen en naar Rome gebracht om te worden veroordeeld. De passagiers worden tijdens de bootreis door een grote storm getroffen.



Na twee weken op ruwe zee lijden ze schipbreuk op het eiland Malta in de Middellandse Zee.



De inwoners van het eiland ontvangen hen liefdevol en maken een vuur om ze te verwarmen. Paulus zal drie maanden bij hen blijven!



Johan doet dit jaar de eerste communie, hij is heel blij maar heeft voor zijn feest geld gevraagd in plaats van cadeaus.



Waar heb je dat geld voor nodig? vragen ze hem. Johan antwoordt: "Ik wil het aan de Iraakse kinderen geven die lijden vanwege de oorlog."



Ik heb ontdekt dat Jezus ons tot broers en zussen heeft gemaakt. Met zijn liefde leert hij ons van elkaar te houden ook als we ver van elkaar af wonen en van een andere godsdienst zijn."