

We kunnen altijd iets geven



focolare
movement



"Die vrouw gaf geld dat ze niet kon missen. Ze gaf al het geld dat ze had, alles waarvan ze moest leven" (Mc 12,44).

(NOVEMBER 2024, uit de liturgie van zondag 10 november XXXII.a door het jaar)



Jezus is in de buurt van de tempel in Jeruzalem. Hij raadt de mensen die naar hem luisteren aan om niet te zijn zoals degenen die alleen maar bewonderd willen worden. Die de eerste willen zijn bij feestjes en graag gezien willen worden op het plein.

Bij de ingang van de tempel worden ook offers verzameld. Er komen veel mensen langs. De rijken gooien er veel munten in. Dan arriveert er een arme weduwe. Jezus ziet dat zij er slechts twee munten in gooit, dat wil zeggen een penning!

En hij merkt op: "Deze arme dame heeft meer gegeven dan alle anderen! De rijken gaven alleen wat ze extra hadden. Maar zij, arm als ze is, heeft alles gegeven wat ze had om van te leven."



Om de betekenis van Kerstmis te herinneren, maken we elk jaar beeldjes van het Kindje Jezus. Met de opbrengst helpen we mensen in nood. Op een keer kwam er een dame naar ons toe die er een wilde, maar zij had zelfs weinig geld om eten te kopen.

We vertelden haar, zoals we altijd doen, dat ze het kon krijgen! Ze vertelde ons verrast: "In deze tijden geeft niemand iets weg! Jullie zijn speciaal", en zij wilde ons echt in ieder geval die 2 euro achterlaten die zij bij zich had!

Omdat we beseften dat ze eigenlijk geen ander geld had, hebben we het haar teruggegeven. Ze had tranen in haar ogen toen ze ons bedankte. Even later kwam er een man langs die ons 10 euro gaf! Jezus is altijd erg gul! (Gen 4 uit Slovenië)