



# Geloven in de woorden van Jezus maakt ons gelukkig



focolare

“Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan” (Lc 1,45)



Maria hoort dat haar nicht Elizabeth een baby verwacht. Ze maakt een lange reis om haar te bezoeken.



Als Elizabeth Maria ziet aankomen, wordt ze vervuld van vreugde en dankt haar omdat ze ja heeft gezegd op de vraag van de engel. Jezus groeit al in haar buik.



Elizabeth is niet jong meer en daarom blijft Maria bij haar om haar te helpen.



Margaret's ervaring uit Israël (het heilige land): Toen ik vijf jaar oud was ging ik vaak buiten spelen in onze buurt. Maar sommige kinderen pestten me, één van hen schold me die dag zelfs heel erg uit.



Ik rende huilend naar huis. Ik was heel boos en zei tegen mijn moeder: “Ik zal nooit meer met die kinderen spelen!” Mijn moeder zei: “Veeg je tranen af, ga naar buiten, roep deze kinderen en nodig ze uit in ons huis.”



Ik overwon mijn woede en deed wat ze zei. Toen ze er waren gaf mijn moeder ieder kind een versgebakken rond Arabisch brood. Toen ze thuiskwamen met dit brood, waren de ouders verbaasd over deze daad van liefde en wilden ons ontmoeten.