



# God houdt altijd van ons



focolare

"Wij weten dat voor wie God liefhebben, alles bijdraagt aan het goede."

Romeinen 8:28



De apostel Paulus schrijft een lange brief aan de Romeinen. In het bijzonder wil hij de christenen van Rome aanmoedigen om in God te geloven en altijd lief te hebben, ook in moeilijke tijden.



Daarna verblijft Paulus twee jaar in Rome in een huis dat bewaakt wordt door een wachter.



Hij kan het evangelie aan velen verkondigen. God heeft een prachtig plan voor ons allemaal en als we Hem vertrouwen zal het uitkomen.



Tommaso uit Italië: Helaas verloor mijn vader op een dag zijn baan, we waren allemaal erg bezorgd over deze situatie. Ik herinnerde me dat Chiara Lubich ons leerde om altijd lief te hebben, zelfs in moeilijke situaties.



Ik begon thuis te helpen. Op een avond wilde mijn vader koffie; ik vroeg mijn moeder mij te leren hoe ik dat moest maken, dus maakte ik een hele lekkere koffie voor hem.



Na een paar dagen vond papa een nieuwe baan, we waren allemaal gelukkig, en ik dankte onze Vader in de hemel..