

CHIARA PARLA CON NOI: Amare è importante e... ci fa felici! “Voglio essere felice!”

**CHIARA SPREEKT MET ONS¹: Liefhebben is belangrijk en... maakt ons gelukkig!
“Ik wil gelukkig zijn!”**

*Ciao Chiara, ik hou veel van je, ik ben Armando, een gen 4 uit Napels.
Wat kunnen wij gen 4 in de wereld doen?²*

Chiara: Armando vraagt me "Wat kunnen wij gen 4, in de wereld doen?" Wat kunnen jullie doen? Gen... ik ben groter dan jullie, en heb veel meegemaakt, ik weet het. De mensen in de wereld willen gelukkig zijn en zoeken het geluk overal. Door televisie te kijken, films, door te gaan dansen... ze zoeken het in de dingen van de wereld, zelfs in de drugs. Jullie willen ook gelukkig zijn, waarom? Want jullie zijn net als alle andere mensen. De wereld zoekt het geluk. Dan moeten we aan de wereld het echte geluk geven.

Er zijn ook kleine dingen die ons gelukkig maken, bijvoorbeeld als je speelgoed krijgt, ben je gelukkig, of snoep, maar het is een geluk dat maar heel kort duurt.

Maar weet je wat het echte geluk is? Probeer het maar uit. Iemand is echt gelukkig als hij liefheeft, als je altijd liefheeft, ben je altijd gelukkig. Wat kunnen jullie dus in de wereld doen? Jullie kunnen aan de mensen leren hoe ze kunnen liefhebben.

Aan wie? Aan je zusjes, je broertjes, aan je papa en mama, aan je vriendjes, aan alle kinderen die je tegenkomt. [...]

¹ Enkele antwoorden van Chiara Lubich aan de Gen 4, verzorgd door de Gen Centra – editie 2021

² Castel Gandolfo, 18 juni 1988 – op het Gen 4 congres, vraag 4

2) *“Soms zou ik heel veel mooie spulletjes willen hebben: mooie potloden en gummetjes, alleen maar omdat ze zo’n mooie kleur hebben. Wat moet ik doen om die niet persé te willen hebben?”*³

Chiara: Ik zal je antwoord geven. [...] Je houdt heel veel van gekleurde dingen, van kleurige potloden en gummen. En je maakt je een beetje zorgen, want je denkt: “Misschien hou ik daar zoveel van, van die kleurpotloden, papieren en gummen, dat ik misschien het Ideaal niet beleef.” Dat denk je.

Ik zou zeggen, maak je maar geen zorgen, want ik hou ook heel erg van kleurige gummen en potloden. Weet je die dingetjes die paperclips? Die wil ik ook altijd in allerlei kleuren, want daar hou ik heel veel van.

Maar je hebt gelijk dat je zegt: “Als die kleurige dingen me beletten om lief te hebben, dan moet ik ze wegdoen.”

Bijvoorbeeld, een klasgenootje vraagt je: “Mag ik jouw gekleurd gummetje hebben?” Dan moet je het haar geven, ook al vind je het zelf mooi, want je moet altijd liefhebben.

Maak je dus geen zorgen. Zeg altijd: “Chiara houdt ook van gekleurde dingen!” Maar niet als ze de liefde in de weg staan, dan moet je ze wegdoen en je klasgenootje liefhebben. Op die manier (Applaus)

*“Chiara, jij leert ons om altijd te geven, zonder iets te sparen. Maar ik heb helemaal niet zoveel dingen om te geven. Wat kan ik doen?” Deze vraag is van Gaudia Kim uit Korea.*⁴

Doni: “Het is vast niet waar, dat jullie niet veel dingen te geven hebben! Je hebt heel veel dingen om te geven. Bijvoorbeeld hier op die platen aan de muur zie je hoeveel dingen je kunt geven.

Bijvoorbeeld: je potlood lenen, dat kunnen jullie.

³ De stad Mexico, 8 juni 1997 – Op de bijeenkomst met de gemeenschap van Mexico, vraag 2.

⁴ Castel Gandolfo, 26 juni 2004 - Doni brengt op het Gen 4 congres de antwoorden van Chiara – vraag 18

Mama in de keuken helpen, kunnen jullie dat? Ja.

Een spelletje leren aan wie het niet kent, dat kunnen jullie ook.

Luisteren naar wie wil dat je luistert. Er is een vriendje dat droevig is, die wil dat je luistert, die met jullie wil praten: ook als je iets anders hebt te doen, dan hou je op om even te luisteren!

Een vriendelijk antwoord geven: als ze je iets vragen, antwoord dan vriendelijk, met liefde.

Snoepjes delen met wie niets heeft, dat kunnen jullie ook!

Met liefde 'goede morgen' zeggen, dat kunnen jullie: als je opstaat, in plaats van zomaar op te staan, glimlachen en 'goede morgen' zeggen tegen je mama, tegen je broertje of zusje: dat kunnen jullie ook!

Vergeven wie jullie pijn deed! Zie je hoeveel dingen ook jullie kunnen geven?

Glimlachen, dat kunnen jullie, toch?

De armen helpen, dat doen jullie altijd!

Samen zijn met wie alleen is, of wie ziek is: je zusje is ziek, ze verveelt zich in bed. Je gaat naar haar toe en leest een verhaaltje voor: dat kunnen jullie doen.

Wie werkt, een handje helpen, jullie kunnen helpen.

Een cadeautje geven: als het moederdag is, of je vriendinnetje jarig is, dat kunnen jullie ook. Degene troosten die huilt - dat kunnen jullie ook! Vreugde geven aan wie droevig is, dat kunnen jullie ook! Goed nieuws vertellen, ook dat kun je. Je komt thuis, je hebt een goed cijfer en je zegt: "Mama, ik heb een goed cijfer!" Dat is goed nieuws dat jullie thuis geven!

Zien jullie hoeveel dingen jullie kunnen geven! Het is niet waar dat jullie niets hebben.

Jullie hebben heel veel dingen!"

"Liefhebben is het belangrijkste in het leven"

*Is Jezus liefhebben het allerbelangrijkste in ons leven?*⁵

⁵ Castel Gandolfo, 18 juni 1988 – op het Gen 4 congres, vraag 11

Chiara: [...] Hij vraagt me of Jezus beminnen het allerbelangrijkste in ons leven is. Dat is het allerbelangrijkste, want als we naar de hemelse Mariapoli gaan, naar het paradijs, zal Jezus ons zeker niet vragen: "Heb je gewandeld, heb je gespeeld, heb je dit gedaan, heb je dat gedaan, heb je gegeten, nee, nee, hij zal eerder dingen vragen die je wat verbaasd laten staan. Hij zal zeggen: "Ik had honger en jij hebt me te eten gegeven", en dan zal de gen 4 zeggen: "Maar ik heb je nooit gezien, Jezus, wanneer heb ik je dan te eten gegeven?" En Jezus zal zeggen: "Iedere keer dat je je broertje geholpen hebt met eten, heb je dat voor mij gedaan, want ik was verborgen in je broertje. Of hij zal zeggen: "Ik had geen kleren en je hebt me kleren gegeven", en de gen 4 zal heel verbaasd zeggen: "Maar wanneer heb ik je dan kleren gegeven, Jezus, ik ben je nooit tegen gekomen?" "Die keer dat je je eigen kleren gegeven hebt aan dat arme vriendje of vriendinnetje, heb je het aan mij gegeven, dus kom maar in de hemel". Dus Jezus zal alleen maar vragen of we onze broers hebben liefgehad, of we gevangenen en zieken bezocht hebben: bijvoorbeeld een zieke gen 4 of een volwassene. Dat zal Hij allemaal vragen. Dus Jezus beminnen is het allerbelangrijkste, want dat is het enige waar Hij aan het einde van ons leven naar zal vragen.

Kijk, hier zien we dus een jongetje dat zijn moeder met de afwas helpt. Jezus zal zeggen: "Je hebt me bij de afwas geholpen en de gen 4: "Maar wanneer dan... ik heb je nooit gezien?" "Die keer dat je dat voor je moeder gedaan hebt, heb je het voor mij gedaan".

Daar zie je een gen 4 die zijn ijsje aan een andere gen 4 geeft. En hier onder is een gen 4, misschien wel uit Afrika, die de bal geeft aan een kindje dat hem kwijt was. Hier is een andere gen 4, die opa zijn bril brengt.

Iedere keer dat je die dingen uit liefde voor de anderen doet, zegt Jezus: "Dat heb je voor mij gedaan!!" [...]

Chiara, wat moet ik doen. Ik heb een broertje, die klein is en hij heet Daniel. Hij wil altijd iets van me hebben, altijd spelen, wat moet ik dan doen? ⁶

⁶ Castel Gandolfo, 18 juni 1988 – op het Gen 4 congres, vraag 15

Chiara: [...]. Ik zou willen zeggen dat deze gen 4 eigenlijk geluk heeft, want als haar broertje steeds blijft vragen, moet zij altijd geven, geven, geven, dan heeft ze veel kansen om daden van liefde te doen. Maar als ze bijvoorbeeld huiswerk moet maken, kan ze niets anders doen; want dan is het de wil van God dat ze huiswerk maakt. Dan moet ze tegen Daniel zeggen: "Daniel, nu lief zijn, nu moet ik huiswerk maken. Nu kan ik niet naar je luisteren, nu moet je alleen spelen. Als ik klaar ben met mijn huiswerk, kom ik weer met je spelen." Zo moet ze dat doen en haar broertje zal het begrijpen, want hij heeft ook een gezond verstand en Jezus leeft ook in zijn hart, hij zal het begrijpen en haar met rust laten. Als ze dan met haar huiswerk klaar is, is het natuurlijk goed dat ze weer met hem speelt, dan doet ze heel veel daden van liefde

(Applaus!) Kijk, hier zie je de gen 4 die tegen Daniel zegt: "Nu moet ik huiswerk maken, nu moet je lief zijn en alleen spelen, straks kom ik weer met je spelen". [...]

*Chiara, ik wil net als Jezus worden! Hoe kan ik dat doen?*⁷

Chiara: Ze wil net als Jezus worden: "Hoe doe ik dat?"

Het is altijd hetzelfde. Je moet liefhebben. Maar let op! We zullen zien of jullie onthouden wat ik zeg. [...] Ten eerste: je moet iedereen liefhebben. Jullie komen bijvoorbeeld thuis en zeggen: "Ik houd van mamma, van mijn broertje, van mijn papa, maar niet van mijn tante." Dat is geen liefde. Of jullie zijn op school en zeggen: "Ik houd van mijn juffrouw, van mijn vriendinnetje, maar die ander daar vind ik niet leuk." Dat is geen liefde. Dat is geen echte liefde. Zo word je niet Jezus. Je moet iedereen liefhebben en jezelf overwinnen. Wij deden zo toen we klein waren en het Ideaal begonnen te beleven. We moeten onszelf overwinnen en iedereen liefhebben.

Ten tweede [...] Jullie moeten als eerste liefhebben, niet als tweede dus, maar als eerste. Dat wij altijd beginnen lief te hebben. Misschien kom je thuis en je ziet dat je zusje een lang gezicht trekt, omdat ze zich verveelt. Niets is goed. Ze heeft geen zin om te spelen of te leren... Wacht niet tot ze jou liefheeft. Jij moet als eerste beginnen met liefhebben en zeggen: "Voel je je niet lekker? Hoe gaat het? Is er iets wat moeilijk is? Wil je het vertellen? Wil je dat we naar buiten gaan? Wil je dat we een spelletje doen?" Jullie moeten als eerste liefhebben.

Ten eerste dus: iedereen liefhebben.

Ten tweede: als eerste liefhebben.

⁷ Castel Gandolfo, 7 juni 1998 – op het Gen 4 congres, vraag 5

Ten derde: is het nodig Jezus in iedereen te zien, iedereen, ook in die lelijkerd, ook in die met kapotte kleren, [...] ook in die Italiaan, die me niet aanstaat, ook in die Engelsman, die ik niet kan uitstaan... Het is nodig Jezus in hen te zien, want Hij is in hen. Want Jezus heeft gezegd dat wat wij voor de anderen doen, "dat heb je voor mij gedaan. " Jezus is dus in hen.

We hebben al drie punten: iedereen liefhebben, maar het staat ook op jullie dobbelsteen: iedereen liefhebben, als eerste liefhebben, Jezus zien, want als je Jezus ziet dan moet je wel liefhebben. Je kunt Jezus toch niet haten, slecht behandelen, of je kunt toch geen lelijke woorden tegen Hem zeggen. Je moet de ander liefhebben omdat hij Jezus is.

Ten vierde: dat staat ook op jullie dobbelsteen. De ander liefhebben zoals jezelf, net alsof ik daar ben. Ik zou het niet fijn vinden als ze een steen naar me gooien. Daarom ben ik ook niet blij als ze een steen naar de anderen gooien. Ik moet hen liefhebben zoals mezelf.

Dan zullen jullie goed beleven wat er op jullie dobbelsteen staat en zo leren jullie liefhebben. Zo beantwoord ik de vraag van de gen-4: "Hoe word je een andere Jezus?"

Door te leven wat er op de dobbelsteen staat, waar er ook staat dat we elkaar wederzijds moeten liefhebben.

Die dobbelsteen is belangrijk, denk eraan. Denk eraan dat ook Chiara, dat ben ik, de dobbelsteen beleeft. Ik heb de echte dobbelsteen hier niet bij me. Die is echt mooi. Toen ik hem zag [...] Ik weet dat die zo is. We houden wederzijds van elkaar, ik maak me een, ik heb Jezus lief in de ander, ik heb iedereen lief, zelfs de vijand is er, die heb ik ook lief, ik heb als eerste lief. Dat staat er op, dus zorg er goed voor dat niemand die stuk maakt.

Om dus een andere Jezus te zijn moet je de dobbelsteen leven! [...]