

Op Jezus lijken

“Wie zich zelf belangrijk vindt zal vernederd worden en wie bescheiden is zal worden geëerd ” (Lc 14,11).



Ook al is Jezus God, toch heeft hij gekozen om zich ten dienste van iedereen te stellen. Ook van zijn leerlingen vraagt hij om nederig te zijn en geeft een voorbeeld.



Als je wordt uitgenodigd door iemand voor een bruiloftsmaal, ga dan niet op de belangrijkste plaatsen zitten, maar ga op de laatste plaats zitten.



Als dan degene komt die jou heeft uitgenodigd, zal hij zeggen: “Vriend, kom wat dichterbij zitten”. Dan ben je blij dat hij je vraagt daar te gaan zitten. (cfr. Lc 14,8-10).



Ervaring van Antonio uit Italië:
Op een avond vraagt Antonio aan zijn mama om hem te helpen zijn pyjama aan te doen, maar mama is moe en vraagt hem om het alleen te doen.



Antonio vindt het goed en gaat zich alleen klaarmaken om te gaan slapen.



Dan komt hij terug om zijn moeder een kus te geven en zegt: “Mamma we kunnen toch alles uit liefde voor Jezus doen, ook als we moe zijn? ik had vanmorgen ook geen zin om mijn huiswerk te maken, maar ik heb me toen bedacht en heb het toch gemaakt”.